

FILOSOFGRUPPEN SHERPA SALONGER VÅREN 2010

ONSDAGAR PÅ STADSBIBLIOTEKET – ROTUNDAN – KL 19.00-20.45

10/2 EGOISM

Jan Aronsson & Sara Belfrage

Var och en står sig själv närmast sägs det. Är det så? Måste det vara så? Har våra gener sett till att vi alla är egoister? Bör vi i så fall acceptera det eller bör vi kämpa emot? Vad utmärker altruister som synbarligen offerar sig för andra? Varför beundrar vi dem? Är egoismen sund och naturlig eller är det en fråga om bristande moral?

10/3 DJUREN OCH MÄNNISKAN

Sara Belfrage & Jon Jordås

Vi betraktar vår hund som en familjemedlem men bryr oss inte om varifrån köttfärsen kommer. Varför är det så och är det rimligt? Vad är ett bra liv för en hund? För en ko? Är djur alltid mindre viktiga än människor? I så fall hur mycket mindre? Är det dåligt för djur att bli dödade? Varför äter vi inte döda hundar?

7/4 KLIMATFRÅGAN OCH FRAMTIDA MÄNNISKOR

Lars Lindblom & Kalle Grill

Vår klimatpolitik nu påverkar hur människor kommer ha det långt in i framtiden. Den påverkar till och med vilka människor som överhuvudtaget kommer finnas. Hur ska vi se på framtida människor? Har de samma rättigheter som vi? Är deras intressen lika viktiga? Hur ska vi se på människor som vi inte ens vet om de kommer finnas eller inte?

12/5 HYPOTETISKT TÄNKANDE

John Cantwell & Lars Lindblom

Att tänka hypotetiskt är att föreställa sig världen annorlunda än den är. Att se den från en annan människas perspektiv. Att inse att man kan ha fel. Fysikern föreställer sig följderna av ett experiment, historikern hur det kunde blivit istället. Vi försöker alla förstå varandra. Finns det gränser för förmågan att tänka hypotetiskt? Finns det regler?

2/6 PUBLIKENS VAL

Niklas Möller & Jan Aronsson

Vi avslutar säsongen med ett öppet tema: Gå in på vår hemsida filosofgruppen.se/sherpa och föreslå teman! Väl på plats presenterar vi förslagen och låter er i publiken rösta fram ett tema.