

Filosofiska salonger med Sherpa ht 2013

Tid: 18.00

Plats: Programhörnan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73, Stockholm

25 september: **Köp min kropp, min röst, min själ!**

Med Mikael Dubois och Sara Belfrage

Varför får jag inte sälja min röst i riksdagsvalet? Vore det omoraliskt att göra det? Är det fel att köpa en njure, ett hjärta eller rent av en hel kropp? Är det något problem med att se en felparkeringsbot som en parkeringsavgift? Vilken är skillnaden mellan en avgift och en bot?

23 oktober: **Vad bör skolan göra?**

Med Lars Lindblom (Sherpa) och Anders Fajersson (Utvecklingsledare för Kungsholmens Västra Gymnasium)

Få saker har diskuterats så mycket under de senaste åren som skolan. Men, vad bör skolans mål vara? Tillsammans funderar vi över frågor som: Är skolans mål att förbereda för arbetslivet, eller att ge bildning? Hur bör skolresurser fördelas? Vilka mål är praktiskt möjliga att uppnå i skolan?

20 november: **Hämnd**

Med: Jan Aronsson och Madeleine Hayenhjelm

Är det alltid rätt att avstå från att hämnas en oförrätt? Hämnden lär ju vara ljuv. Är hämnden en relik från kristna pålagor som Nietzsche menade som vi bör befria oss från? Här slår vi ett slag för hämnadens rättfärdigande. Hämnas, varför inte?

4 december: **Våld, hjältar och förbrytare**

Med Jonas Clausen Mork och Niklas Möller

Vi lever i en våldsam värld. Vad säger filosofin om våld som metod, statens våldsmonopol och medborgarens rätt till våldsamt motstånd? Finns tillfällena när våld är den enda lösningen? Vi diskuterar nödvändigt och onödigt våld, berättigat och oberättigat våld, hjältar och förbrytare.