



På Stadsbiblioteket
2:a onsdagen varje månad
december-april kl. 19.00

FILOSOFISKA FILOSOFISKA SALONGER SALONGER

VÄNSKAP 10 december

Vad vore livet utan vänner?

Med Jan Aronsson och Kalle Grill

Vänner är något av det viktigaste i livet. Långvariga vänskapsrelationer skänker livet mening. Men vad innebär vänskap egentligen? Vad är sann vänskap när det kommer till kritan? Vilka skyldigheter och vilka rättigheter har man som vän? Finns det fall då man bör bryta upp från en vänskapsrelation och i så fall på vilka grunder?

PENNGAR 14 januari

Är pengar värda sitt värde?

Med Lars Lindblom och Sara Svensson

Både i vardagen och politiken får pengar ofta en central roll. Hur viktigt är det med pengar? Kan man leva ett gott liv utan pengar? Kan man leva ett gott liv med mycket pengar? Hur bör pengar fördelas? Förtjänar vissa mer pengar än andra? Bör vi sträva efter rikedom? Eller styrs vi för mycket av pengar? Är tillväxt ett viktigt mål?

GUD 11 februari

En fråga om tro?

Med Niklas Möller och Dan Munter

Bör vi tro på Gud? Vad talar för, och vad talar emot? Är en Gud mindre trolig i ljuset av vetenskapens landvinningar? Är tro på Gud överhuvudtaget en förnuftsfråga, eller är det något annat som bör avgöra?

MORAL 11 mars

Moralist eller moralisk?

Med Jan Aronsson och Lars Lindblom

Ofta får vi följa skandaler i media. Man talar om bristen på moral, kanske till och med om förtroendekriser. Men vad är moral? Finns det någon intressant skillnad mellan att bedriva moraliska samtal och ägna sig åt att moralisera? Är det inte lite präktigt och rent av dumt att vara morslisk? Kan man leva ett gott liv utan moral?

KÄRLEK 15 april

Den stora kärleken – finns den?

Med Kalle Grill och Niklas Möller

Vilken roll spelar kärleken i våra liv? Kan man leva ett fullgott liv utan kärlek? Finns det tydliga gränser mellan romantisk kärlek och vänskaplig kärlek? Finns det överhuvudtaget någon skillnad? Kan man älska alla människor? Gör kärleken oss blind eller öppnar den våra ögon?

Efter en kort introduktion för vi tillsammans utforskande och reflekterande samtal kring livets stora frågor. Samtalen leds av filosofer från Filosofi-gruppen Sherpa.

Filosofigruppen Sherpa
i samarbete med
Stadsbiblioteket

www.filosofigruppen.se

